



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

Lazarus komt uit het graf

Weer levend...

In iedere uitgave van de Ontmoeting nemen we een Bijbelverhaal over Jezus op en dat zetten we nu ook op deze website. Ook is een kleurplaat bijgevoegd die betrekking heeft op het verhaal. Kleur jij graag en hou je van een wedstrijdje? Zet dan je naam en adres op de kleurplaat en stop hem in de brievenbus bij de pastorie. Wie weet maak jij de mooiste kleurplaat en verdien jij de prijs. Doe mee....

‘De ziekte van Lazarus zal tonen wat God kan...’



Op een dag werd Lazarus ziek. Marta en Maria, zijn zussen, zorgden goed voor hem maar het hielp niet. “Jezus kan onze broer genezen maar hij is hier ver vandaan, iemand moet hem halen.” Een man wilde dat wel doen maar het duurde dagen voor hij Jezus had gevonden. Deze luisterde aandachtig naar de boodschap. Hij

sprak tegen zijn leerlingen: ‘De ziekte van Lazarus zal tonen wat God kan.’ Jezus wist inmiddels zelf dat Lazarus was overleden. Hij trok met zijn leerlingen naar Bethanië waar Lazarus inmiddels in een graf was gelegd. Toen Jezus en zijn leerlingen er aan kwamen was Lazarus al vier dagen dood.

Marta hoorde vertellen dat Jezus op komst was en snelde hem tegemoet. “Lazarus is dood,” huilde ze. “Als U hier geweest was, zou hij niet gestorven zijn.” “Ik ben het leven,” sprak Jezus. “Wie dat gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Gelooft jij dat Marta?” “Ja,” antwoord-

de Marta. “Ik geloof dat u de zoon van God bent. Ik geloof dat U een dode weer het leven kunt geven.”

Toen Jezus bij het huis van Maria en Marta was aangekomen moest hij huilen toen hij zag hoeveel verdriet Maria om de dood van haar broer. “Kom, breng mij naar het graf van je broer,” zei Hij. Het volk liep nieuwsgierig achter hen aan. Wat zou Jezus bij het graf doen? Misschien zou Hij er gaan huilen of bidden want Hij had immers veel van Lazarus gehouden. Nee, er gebeurde iets heel anders.



“Neem die grote steen voor het graf weg,” zei Hij tegen een paar mannen. Dat deden ze en iedereen kon nu in het donkere graf kijken.

Jezus begon hardop te bidden. “Dank U, Vader, dat U altijd naar Mij luistert,” zei Hij. “Laat vandaag aan alle mensen zien dat Ik het leven kan geven.” Jezus ging dichterbij het graf staan en riep. “Lazarus, kom naar buiten!”

Het werd heel stil en iedereen hield zijn adem in. En daar kwam Lazarus uit het graf. Hij was nog omwikkeld door de doeken. “Neem die doeken weg: Lazarus leeft weer,” sprak Jezus. Een paar vrienden van Lazarus namen de doeken van zijn hoofd, zijn handen en zijn voeten. Het hele volk was stom verbaasd. Sommige mensen huilden van vreugde en anderen lachten. Iemand riep: “Jezus is onze Verlosser; Hij is de Messias die God ons beloofd heeft.”

Dit hoorden de Farizeeën niet graag en ze zeiden dat Jezus maar op moest houden met zijn wonderen. Ze waren bang dat het volk dadelijk alleen maar naar Jezus zou luisteren. ●





'Lazarus uit de dood opgewekt...'